



92-gruppen

c/o CARE Danmark
Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N
Tlf: 35 245090 ell. 35 245091
e-mail: tdc@92grp.dk
Website: www.92grp.dk
Koordinator: Troels Dam Christensen

Til
Udviklingsminister, Ulla Tørnæs
Klima- og energiminister, Connie Hedegaard

København 9. april 2008

Vedrørende eventuel dansk støtte til "Climate Change Investment Funds" (CIF) under Verdensbanken

Kære Ulla Tørnæs og Connie Hedegaard

I 92-gruppen følger vi med stor bekymring forsøget på at etablere de såkaldte Climate Change Investments Funds (CIF) under Verdensbanken. CIF risikerer på forskellig vis at underminere de igangværende klimaforhandlinger og udsigten til en retfærdig løsning på den globale klimakrise. Vi opfordrer derfor regeringen til at sikre, at Danmark ikke støtter CIF på nogen måde, men i stedet arbejder for, at den nødvendige klimabistand til udviklingslandene støtter op om klimaforhandlingerne i UNFCCC, sikrer ejerskab og involvering fra udviklingslandenes side, samt er ny og additional i forhold den nødvendige udviklingsbistand.

CIF risikerer at underminere forhandlingerne om en ny global klimaaftale

Fra et dansk perspektiv er de igangværende forhandlinger under Klimakonventionen (UNFCCC) centrale, og det er derfor overraskende, hvis Danmark viser positiv interesse for CIF. Det er vores og mange andre aktørers vurdering, at udviklingen af CIF vil skade de internationale klimaforhandlinger. Dels fordi CIF bliver en parallel mekanisme og konkurrerende i forhold til donor-ressourcer til initiativer indenfor UNFCCC, og dels fordi en støtte til CIF risikerer at blive en støtte til USA's Major Emitters Meeting proces, og dermed undergraver UNFCCC forhandlingerne.

CIF skal blandt andet støtte klimatilpasningsaktiviteter i udviklingslande. Som sådan er det svært ikke at se CIF som en konkurrent til den tilpasningsfond ("Adaptation Fund"), som for nyligt er blevet etableret under UNFCCC. Sidstnævnte har efter flere års forhandlinger fået en bestyrelse, der er balanceret mellem modtager- og donorlande. Når Verdensbanken, så kort tid efter etableringen af tilpasningsfonden under UNFCCC, etablerer en ny fond, der skal arbejde med klimatilpasning, er der stor risiko for, at dette vil underminere tilpasningsfonden under UNFCCC. I stedet for at oprette en ny fond bør nye tilpasningspenge kanaliseres gennem tilpasningsfonden under UNFCCC.

Den største fond i CIF er en teknologifond. Der er stor brug for finansiering af ren teknologi, men etableringen af en sådan storstilet fond i verdensbank-regi på nuværende tidspunkt, foregriber og undergraver de forhandlinger, der foregår på området i UNFCCC i øjeblikket. Udviklingslandene arbejder i UNFCCC for en mekanisme for teknologi-overførsel og -spredning, som har større ulandsejerskab og -indflydelse end CIF. Det er derfor ikke rimeligt, at Verdensbanken nu hurtigt forsøger at etablere en konkurrerende fond uden den nødvendige involvering af udviklingslandene eller styring fra klimakonventionens parter.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.

92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International Bosætningservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemløst Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden.

CIF tager ikke de nødvendige hensyn til udviklingslandenes involvering og ejerskab

CIF initiativet er i dag styret af en lille gruppe af G8 lande uden en tydelig deltagelse af udviklingslande og civilsamfunds-organisationer. Hvis de nødvendige initiativer om klimarelateret finansiering fra rige til fattige lande skal blive en succes, er det vigtigt, at der er et bredere ejerskab. Det er netop baggrunden for den beslutning om en bredere forvaltningsstruktur for tilpasningsfonden under UNFCCC, som blev vedtaget på Bali-topmødet.

Vi mener ligeledes, at de principper som er vedtaget i Paris deklARATIONEN, og som Danmark generelt støtter op om, også skal gælde her.

CIF er ikke ny og additional finansiering i forhold til den nødvendige udviklingsbistand

Som vi forstår det, vil en stor del af finansieringen under CIF tages fra eksisterende udviklingsbistand (ODA). Vi mener, at de rige lande har et specielt ansvar i forhold til klimaforandringerne og udviklingslandenes behov. Som dem der er hovedansvarlige for klimaforandringerne, bør vi i den rige del af verden følge princippet om "forureneren betaler", og sikre at finansiering af klimabistand ikke tages fra den eksisterende udviklingsbistand, som er allokert til fattigdomsbekæmpelse og eksisterende udviklingsproblemer.

Vi forstår også, at CIF kommer til at indeholde bistand i form af lån. Det mener vi, er meget uheldigt, da klimaforandringerne som sagt i høj grad skyldes drivhusgasudslip i de industrialiserede lande, og udviklingslandene derfor ikke selv skal betale for den tilpasning, som er nødvendig. Historien viser også, at gæld gennem Verdensbanken ikke er uproblematisk. Selv om der de senere år er taget flere initiativer fra Bretton Woods institutionerne for at svare på den massive kritik, de har fået i relation til tidligere gældsregler, så er ulandsgæld stadigvæk forbundet med store problemer.

Der er et stort behov for finansiering til udviklingslandene, hvis vi skal løse den globale klimakrise, og vi er glade for, at den danske regering tilsyneladende prioriterer dette. Det skal dog gøres ved at støtte op om UNFCCC forhandlingerne, og ved at give alle udviklingslande mulighed for ny og additional finansiering gennem transparente og langsigtede mekanismer, der har bredt ejerskab. Vi er ikke imod, at der skabes institutioner og rejses midler, der er additionelle til UNFCCC processen, men disse additionelle tiltag må ikke være i konflikt med denne proces.

Ved NGO-dialogmødet med Klima- og Energiministeriet og Udenrigsministeriet den 27. marts kunne vi forstå, at Danmark kun vil bakke op om CIF, hvis udviklingslandene også støtter initiativet. Siden har en række udviklingslande, blandt andet på klimakonventionsmødet i Bangkok i sidste uge, sagt fra over for CIF.

Vi opfordrer derfor til, at regeringen nu tager selvstændig stilling i debatten om CIF, og arbejder mod etableringen af CIF som en væsentlig finansieringsmekanisme for klimabistand til udviklingslandene. - Og vi håber, at I på regeringens vegne vil fremføre dette i forbindelse med de relevante forhandlinger, som føres vedrørende international finansiering, herunder Verdensbankens forestående forårsmøde i Washington.

Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen

På vegne af følgende organisationer, som samarbejder i og med 92-gruppen:

Afrika Kontakt
Care Danmark

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.

92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International Bosætningservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemløst Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden.

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Greenpeace
IWGIA
IBIS
Kvindernes U-landsudvalg
Mellempøkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Nepenthes
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Økonet
NOAH
Organisationen for Vedvarende Energi/OVE
U-landsforeningen Svalerne
WWF Verdensnaturfonden

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.

92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International Bosætningservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellempøkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden.

